

## Invocation to Sage Patanjali

*Sanskriet:*



yogena cittasya padena vacam  
malam sarirasya ca vaidyakena  
yopakarottam pravaram muninam  
patanjalinam pranajaliranato'smi  
abahu purusakaram  
sankha cakrasi dharinam  
sahasra sirasam svetam  
pranamami patanjali  
hari aum



*English:*

Aum

Let us bow before the noblest of sages Patanjali,  
who gave yoga for serenity and sanctity of mind,  
grammar for clarity and purity of speech and  
medicine for perfection of health.

Let us prostrate before Patanjali,  
an incarnation of Adisesa

whose upper body has a human form  
whose arms hold a conch and a disc, and  
who is crowned by a thousand-headed cobra.

Hari Aum

*Nederlands:*

Aum

Laten wij de nobelste van wijzen Patanjali, groeten vanuit ons hart.  
Hij gaf ons yoga voor sereniteit en helderheid van geest,  
grammatica voor zuiverheid van spraak en  
geneeskunde voor perfectie van het lichaam.

Laten we buigen voor Patanjali, een incarnatie van Adisesa,  
wiens bovenlichaam een menselijk vorm heeft,  
wiens handen een schelp en een discus dragen en  
die gekroond is met een duizendkoppige cobra.

Hari Aum